

Rumah saya

Geen berg aan de horizon
In dit land waar ik ben geboren
Geen berg aan de horizon
Alleen ivoren torens
Ruma saya dimana
Ruma saya

Bukan bukit di tepi-langit
Di praja ini praja
Bukan bukit di tepi-langit saja
Benteng-benteng gading saja

En dan verlang ik naar een ander huis
In het land van mijn vader
Maar ook daar zal ik een vreemdeling zijn
In het land van mijn vader
Ruma saya dimana
Ruma saya

Rumah saya

No mountain on the horizon
In this country where I was born
No mountain on the horizon
Only ivory towers
Where is my home
My home

No mountain on the horizon
In this country where I was born
No mountain on the horizon
Only ivory towers

And then I long for another home
In the land of my father
But there too I will be a stranger
In the land of my father
Where is my home
My home