

De naakte waarheid

De naakte waarheid strompelt voort
Van huis en haard verjaagd
Zo rammelt zij aan elke poort
Maar geen mens die haar verdraagt

En overal waar zij maar komt
Sluit men deuren ramen
Terwijl men er zijn tenen kromt
De waarheid moest zich schamen

Waarom geen kleed, geen damesjas
Want naaktheid is een schande
Een schande voor ons mensenras
Dat zij in het vuur mag branden

Na dagen maanden zwerven
En moe van het gevecht
Heeft zij zich ergens op een erf
Om er te sterven neergelegd

Zo ligt zij daar opgebaard
Men komt uit verre landen
Als ware het een bedevaart
Naar de waarheid en haar schande

Men spreekt er fluisterend vol ontzag
De wereld is van haar bevrijd
Ja zo straft men slecht gedrag
Maar toch jammer van zo'n mooie meid

Onlangs heeft men mij verteld
Dat er, het is waar misschien,
Ergens op een vuilnisbelt
Een naakte waarheid is gezien

Mocht jij haar ooit ontmoeten
Vertel haar dan hoe ik haar mis
Dansend op haar blote voeten
Zoals zij mij het liefste is

The naked truth

The naked truth staggers
Chased away from home and hearth
She rattles at every gate
But no one welcomes her

And everywhere she goes
People close doors and windows
Shocked as they are
The truth had to be ashamed

Why not a dress, not a ladies coat
For nakedness is a disgrace
A shame for our human race
That she may burn in fire

After days, months of roaming around
And tired of fighting
Somewhere in a yard
She lay down to die

That is how she is laid out there
One comes from far away
As if it were a pilgrimage
To the truth and her shame

One speaks in awe and whisper
The world is freed from her
This is how they punish bad behavior
But what a pity about such a lovely girl

I recently was told
That, and maybe it is true,
Somewhere on a garbage dump
A naked truth has been seen

If you ever meet her
Say to her I miss her
Dancing on her bare feet
That's the way I remember her best